

ॐ Guru-Ohm



Asato Ma

Asato ma sat gamaya

Tamaso ma jyotir gamaya

Mrityor ma amritam gamaya 2x

Leid me van de duisternis van onwetendheid naar het Licht van kennis. Leid me van de dood, van de angst om dood te gaan naar de ervaring van de onsterfelijkheid van mijn ziel. Naar de ervaring van u in mij. Vrede, vrede, vrede

Lingastakam

Brahma Muraari Suraarchita Lingam

Nirmala Bhaashita Shobita Lingam

Janmaja Dukha Vinaashaka Lingam

Tat Pranaamaami Sadaa Shiva Lingam

Deva Muni Pravaarchita Lingam

Kaamadaham Karunaa Kara Lingam

Raavana Darpa Vinaashana Lingam

Tat Pranaamaami Sadaa Shiva lingam

Sarva Sugandhi Sulepita Lingam

Buddhi Vivardhana Kaarana Lingam

Siddha Suraasura Vandita Lingam

Tat Pranaamaami Sadaa Shiva Lingam

Kanaka Mahaamani Bhoosita Lingam

Phani Pati Veshita Shobita Lingam

Daksha Suyagya Vinaachana Lingam

Tat pranaamaami Sadaa Shiva Lingam

Kunkuma Chandana Lepita Lingam

Pankaja Haara Sushobhita Lingam

Sanchita Paapa Vinaashana Lingam

Tat pranaamaami Sadaa Shiva Lingam

Deva Gannaarchita Sevita Lingam
Bhaavair Bhati Bhir Eva Cha Lingam
Dinakara Koti Prbhaakara Lingam
Tat pranaamaami Sadaa Shiva Lingam

Astadalopari Veshita Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
A Shta Daridra Vinaashana Lingam
Tat pranaamaami Sadaa Shiva Lingam

Sura Gur Sura vara Poojita Lingam
Sura Vana Pushpa Sadaarchita Lingam
Pa Raat Param Paramaatmaka Lingam
Tat pranaamaami Sadaa Shiva Lingam

Om Guru

Om Guru, Jaya Guru, Om Guru Om
Sat Chit Ananda Guru, Om Guru Om

Nityananda, Muktananda, Vasudeva

Eer Guru (dat wat in alles en iedereen is) die eeuwig en volmaakt bewustzijn en volkomen gelukzaligheid is.
Gu betekent duisternis, ru betekent licht. Het licht dat de duisternis verlicht.

Aad Guray Nameh

Aad Guray Nameh
Jugad Guray Nameh
Sat Guray Nameh
Siri Guru Devay Nameh

Ik buig voor het Zelf, het Zelf geweven door de tijd.
Ik buig voor de Guru, de ware identiteit van het Zelf.
Ik buig voor de waarheid, de Glorie die altijd zal zijn.

Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya ha ya ha ha
Om Namah Shivaya

Om. Voor Shiva, het goddelijke bewustzijn, buig ik neer. Shiva staat voor het hogere Zelf, het bewustzijn dat in alles is.

Door of my heart

Door of my heart, open wide I keep for Thee
Wilt Thou come? Wilt Thou come?
Just for once, come to me.

De deur van mijn hart, laat ik wijd openstaan voor U
Komt Gij tot mij, komt Gij tot mij? Slechts één maal, kom tot mij!

Will my days fly away without seeing Thee my lord
Night and day, night and day
I look for Thee night and day.

Zullen mijn dagen voorbij glijden zonder U te zien, mijn Heer?
Dag en nacht, dag en nacht, Dag en nacht ben ik op zoek naar U!

Grote Menla

Om Namō Bhagawate Bhaishjaye
Guru Vaidurya Prabha Rajaya
Tatharjataya Arthe Samnyaksam
Buddaya Teyatha
Om Bekajye Bekajye Maha Bekhajye
Bekhajye Rajaya samungate Swaha

Mogen alle wezens die ziek zijn bevrijd worden van ziekten. Mogen zij ook bevrijd worden van de grootste ziekte : onwetendheid omtrent hun ware natuur. Met deze mantra bidden wij dat deze ziekten volledig oplossen en nooit weerkeren.

Om Poornamada

Om Poornamadaha Poornamidam
Poornat Poornam Udachyate
Poornasya Poornamadaya
Poornameva Vashishyate

Dit is volmaakt. Dat is volmaakt. Van het volmaakte komt het volmaakte.
Neem het volmaakte van het volmaakte en het volmaakte blijft over.

ॐ Guru-Ohm

